

**NIEUWSBRIEF DIPA
FOUNDATION NAJAAR 2020**



**Corona virus – COVID 19
- Nog steeds dringend
hulp gevraagd.**

Sinds onze vorige nieuwsbrief blijft het ook in Nepal erg onrustig. De lock-down aldaar is nog een stuk strikter als in Nederland. Tussen 04.00 en 07.00 uur in de ochtend mag je boodschappen doen, daarna terug naar je eigen grondstuk. Ben je ongeoorloofd op pad dan riskeer je een 1 maand gevangenisstraf. Alle kinderen zijn intussen "thuis", het is niet geoorloofd om op school bij elkaar te zijn. Thuis betekent bij de ouder(s) of een familielid. Ook de bouw ligt sinds maart stil. Eind juni kregen we een noodkreet uit Nepal voor extra hulp, div. gehandicapte kinderen en hun families raakten financieel in de problemen. Geen werk is nl. ook geen inkomen. De Dipa Foundation is gevraagd om zorg te dragen voor eerste levensbehoefte noodpakketten. Hier hebben we ook gehoor aan gegeven. Zakken

met rijst, lentil, geld voor o.a. de elektriciteitsrekening of huur te kunnen betalen. Aangezien niet elk gezin te bereiken is door onze vrijwilligers ter plekke is er voor gekozen om 1 dag het gehandicapcentrum te openen en de ouder(s) met/zonder kind naar Dhading-Besi te laten komen voor hulp. Voor zo'n 50 euro is een gezin al voor een aantal maanden geholpen. Nu is het tijd om een nieuwe oproep voor hulp.

Wil je hen NU helpen, maak dan een donatie over naar Dipa Foundation banknr. NL49 INGB 0008 3367 73 o.v.v. Corona donatie.



Foto's van de noodkreet, het ophalen en uitdelen van de noodpakketten en het geld.

Verslag bezoek Nepal Dhadhing-Besi September/Oktober 2020

Helaas geen nieuw verslag aangezien onze reis naar Nepal ook geannuleerd is. Onze tickets zijn open tickets geworden wat betekent dat we binnen 1 jaar zelf een nieuwe datum kunnen kiezen d.m.v. een voucher. (natuurlijk eigen kosten deze tickets). De planning is om zo snel als het weer mogelijk is naar Nepal terug te gaan in 2021, januari of maart daar vestigen we nu onze hoop op.



Dipa.



Spelletjes spelen.



Muziek in de klas, wordt altijd erg gewaardeerd zang, dans en zelf muziek maken.



De kinderen in de klas, nu niet meer op de grond, maar in de mooie nieuwe bankjes en tafeltjes. Dipa in de tekenles.

Nieuwbouw

Ook de bouw ligt stil sinds maart, de eerste donatie voor de bouw is door ons in maart ter plekke betaald, echter een groot deel van het geld om de bouw verder af te maken staat netjes te wachten op onze bankrekening. Zo snel als het weer mogelijk is zullen we met de bouw verder gaan. Hier volgen enkele foto's van de nieuwbouw, huidige staat.



Sponsor aanvragen.

De voorjaarsmarkt in Maasbracht zou voor ons de 1^e markt worden, waar me met een kraampje zouden staan met Nepal gifts. Ook dit heeft niet zo mogen zijn.

We zijn momenteel in onderhandeling met De Wilde Ganzen om te bekijken of een samenwerking met de Dipa Foundation mogelijk is. Het ziet er goed uit, echter er zijn nogal wat regels en voorwaarden waar we als stichting aan moeten voldoen. Op het moment van deze nieuwsbrief is het nog niet geheel duidelijk wat hier de uitkomst van wordt. Wilde Ganzen is in ieder geval wel bereid om ons te steunen, die toezegging hebben we al ontvangen (mits we aan alle voorwaarden kunnen voldoen).

Ook ligt er een sponsoraanvraag bij Boeken steunen mensen, een vrijwilligersorganisatie die fondsen werft voor het verlenen van financiële hulp en steun aan particuliere ontwikkelingsprojecten met kinderen. Onder voorbehoud is er op 19, 20 en 21 februari 2021 Nederlands grootste boeken-en platenbeurs in het Blariacumcollege te Venlo-Blerick. De aanvraag is ingediend en er zal 15 december uitsluitsel komen of onze stichting in aanmerking komt voor een sponsorbijdrage. Fingers crossed en natuurlijk hopen dat deze prachtige beurs doorgang kan hebben.

Ook de 50^e verjaardag, de feestavond, van onze voorzitter Erwin Hovens heeft niet plaatsgevonden, het verjaardagscadeau een bijdrage voor de Dipa foundation hebben we helaas misgelopen. Wel een mooi gebaar gekregen van sponsor Sandra van der Velden-Brabander d.m.v. een mooi zelf geschilderd portret van Dipa. Bedankt!



Namasté.

ALLE SPONSORS WEDEROM DANK JE WEL.

NEPAL WINKEL:

Juist in deze periode van saamhorigheid is het wellicht nog belangrijker om eens wat meer aan onszelf maar ook aan een ander te denken. De feestdagen komen er ook aan en wat is er dan mooier om een geschenk te geven, waar je ook nog eens onze Dipa Foundation mee steunt. Denk aan de vele producten uit Nepal (meestal handmade) zijn hier te koop. Denk aan zeep, notitieboekjes, tasjes, beursjes, etuis, mapjes, singing bowls, spreuken Dalai Lama, waxinelichtjes, sjaals, armbandjes, sleutelhangers, namaste bordje etc.



Voor meer info, foto's en prijzen uit de winkel mail naar: info@dipafoundation.eu of stuur een bericht of appje naar de voorzitter Erwin Hovens 0613281966.

De prijzen zijn excl. verzendkosten, in Limburg kan er in overleg "gratis" bezorgd worden.